

Danmarks første Civile O-løb stævne

(MÅSKE VERDENS FØRSTE!)

Den 6. november 1898 afholdt "Arbejdernes Idrætsklub" et orienteringsløb med start fra "Damhus kroen" og mål ved "Bagsværd Kro", det var et rent vej løb og vindertiden var 58 min. Og 7 sek. Da der ikke findes andre oplysninger og jeg kan ikke umiddelbart finde kortmateriel fra den tid, derfor skønner jeg at distance har været mindst 12 kilometer og da de deltagende løbere nok var "almindelige" arbejdere, er tiden nok helt fin.



Om dette løb var det første vides ikke, men det er det første som er registreret og "Orienteringsløb" blev afholdt jævnligt indtil 1. verdenskrig.

Start-stedet



Mål-område



Mål-official ?



Man kan jo godt sige, at arrangørerne havde gjort hvad de kunne for, at deltagerne fik fyldt væske-depotet i kroppen før start og gendannet væske niveauet efter løbet.

Dette stævne er måske kun en parentes i den store idrætsverden, men det skal bemærkes, at det først er i 1902 at lignende stævner afvikles i Sverige, Sverige opfattes jo ofte som det land der opfandt og satte O-løb i system.

Danmark kunne måske godt have været mere toneangivende inden for O-sporten, hvis ikke sporten af en anden grund nationalt døde ud under den 1. verdenskrig, hvor imod man i Sverige forsat dyrkede den.

Opstart igen

I 1930'erne begyndte Spejdere, Ski- og Roklubber også at dyrke O-løb som et supplement til deres primære sport. Under 2. verdenskrig skete der en kraftig tilgang af Orienterings-

aktiviteter, dette skete også fordi O-løb lige som andre terrænsports-aktiviteter, også var en "lovlig" måde, hvorpå modstandsbevægelsen kunne træne militære færdigheder.

Under besættelsen var der op til 200 deltagere ved et stævne, Damer 5-6 km og Herre ca. 10 km, 4-8 poster. Der var ikke en fast kortnorm, men de kort der brugtes skulle være nøjagtige.

I den tid blev der foruden normalt O-løb, også dyrket Stafet-O, Point-O, Linie-O, Punkt-O, Rally-O, Miniature-O, Nat-O og Cykel-O. Desuden var der Kortlæsning og afstandsbedømmelse. Ja, det lugter lidt af militær træning.

Der findes beretninger af, at modstandsbevægelsen i Københavns området lavede feltøvelser i Nordsjælland og kaldet det for Orienteringsløb og Terrænsport, så "myndighederne" blev beroliget. Dette har helt sikkert også fundet sted i andre dele af landet.



Iver Aggerbeck, Danmarks bedste Orienteringsløber i 1943.



Kvinderne var med lige fra starten af.

De historiske informationer er fundet i "Dansk Sport leksikon" fra 1940'erne og beskrivelser af modstandsbevægelsen under besættelsen.

Forfatterens egen indførsel i sporten er sket gennem O-løb som spejder og ved O-løb i Forsvaret, det viste sig han have bedre evner i O-sporten end i Fodbold, samt sin far's historier fra hans værnepligt i 1950'erne. Faderen dyrkede også Bil-orientering med gode resultater i 1960'erne.